

Dit is een ongelooflijk serieus wedstrijd verslag over de wedstrijd tussen:

De Boemel JB1 en Simokos JB1

Deze zaterdag speelden het team van Simokos JB1 een wedstrijd tegen De Boemel JB1 in sporthal de Flint. Het begon al goed, het veld was nog steeds bezet door de wedstrijd ervoor waardoor beide teams besloten om maar lekker op de tribune te gaan zitten wachten. Een beetje gelach hier, een beetje gepraat daar, maar vooral... op de telefoon!!! Eindelijk mochten ze de wedstrijd beginnen, met nieuwe volleyballen en al. Na dan maar minder lang in te hebben gespeeld begonnen beide teams aan de titanenstrijd. De eerste set begon. Iedereen was nog een beetje slaperig, maar ja wat verwacht je dan ook van een stel tieners die om 2 uur moeten volleyballen. En dat viel te merken, aan beide kanten. Gelukkig was de set in het voordeel van Simokos, het werd gewonnen met 25-16. Op naar de tweede set, er werd al beloofd dat als we ze onder de 5 punten hielden we een taart kregen. Dat was bedoeld als motivatie? Want elke wedstrijd al werd de tweede set verloren. Jammer genoeg werkte het niet, ondanks een mooie comeback aan het eind van de set die het van 23-15 toch nog 23-23 maakte. Maar dat mocht niet baten en de set werd verloren met 26-24 in het voordeel van De Boemel. Dan toch maar de derde set weer winnen? Of mag dat ook al niet...? Blijkbaar niet. Want ondanks hoe spannend het nog was werd de derde set ook verloren, maar ditmaal met 25-22. Toch maar de vierde set winnen dan voor de 2-2? Melanie moest weg naar de kantine om met dames 1 te verzamelen, dus stond Johan er alleen voor als coach. Weer werd het ongelooflijk spannend, de set kon op het eind nog naar beide teams gaan. Maar uiteindelijk werd het toch gewonnen door Simokos met 25-22. Dus was de eindstand 2-2.