

Van Flop naar Top!

Na de teleurstelling van de vorige competitieronde was het de vraag of de meiden de knop om konden zetten. De vorige keer eindigden ze als laatste in hun pool. Lukte het om op 13 februari hun goede spel van de andere wedstrijden weer op te pakken? De Dars in Wervershoof moest als arena dienen voor de gladiatoren Elsemieke Tjeertes, Sanne Pieterse, Christel Stoop en Natalja Donkersloot.

Wat doe je als coach om de 'focus' weer bij de meiden terug te brengen. Een lastige maar uitdagende taak. Nog even een momentje pakken voordat ze de arena mochten betreden voor de eerste wedstrijd tegen Urbanus 2. "Meiden, lekker gaan spelen en goed aandacht besteden aan onze sterke punten: de serve en de pass (het toetsen)".

En ja, ik zag het in hun uitstraling: de messen waren geslepen, de knielappen hoog opgetrokken, de shirts diep weggestoken in het sportbroekje: ze waren er klaar voor!

Het voor ons onbekende team van Urbanus 2 werd eenvoudig aan de kant geschoven met duidelijke cijfers. De serve was goed en het spel goed verzorgd.

Na een korte pauze moest er worden aangetreden tegen de clubgenoten van Simokos 3. Een niet te onderschatten taaie tegenstander. Dat bleek wel uit de cijfers: 17-15 en 14-15. Een marge van maar één puntje in ons voordeel.

Uit de laatste wedstrijd tegen Simokos 4 moest blijken of we de eerste plek konden opeisen. Ook een tegenstander waar we nog niet eerder tegen gespeeld hadden. De eerste set werd onder andere door goed serveren gewonnen. De serve van Natalja was soms zo hard dat ze een paar passen naar achteren moest doen om de opslag in het veld te houden. Nu de laatste set nog. Nog even oppeppen en waarschuwen voor de bekende 'verslapping' en 'onderschatting'. Dat was niet voor niets gezegd. In een mum van tijd stonden we een aantal punten achter. Maar gelukkig kwam de serve en het spel in de tweede helft van de set weer terug en werd deze tweede set ook gewonnen.

En dan de prijsuitreiking. Was het genoeg voor de eindoverwinning? Het was aftellen: nee, geen vierde... nee, geen derde... en toen wij ook niet omgeroepen werden als tweede was het duidelijk. We hadden gewonnen en waren eerste in onze pool geworden!

Meiden goed gedaan! Ga zo door en hou plezier in het spelletje.

'coach' Martien Tjeertes