

Simokos CMV6 team 1: Kampioenen!

In de week voorafgaand kreeg Maud haar vingers tussen twee blokken hout geslagen tijdens de schoolgym. Dat werd behoorlijk blauw en was zeer gevoelig. Inmiddels had ook Jochem zich voor deze laatste speeldag af moeten melden. Het steeds zo stabiele team wankelde een beetje en de timing had niet beroerder kunnen zijn. Want deze laatste speeldag stonden er twee heel belangrijke wedstrijden op de rol, die het kampioenschap zouden gaan bepalen.

De eerste wedstrijd stonden Tygo, Sanne, Birgit en Maud enig sinds gespannen, maar vooral strijdlustig klaar tegenover Madjoe 1. Er werd zo goed gespeeld dat beide sets gewonnen werden, 21-13/15-11. Dat was een eerste vereiste om kans op het kampioenschap te blijven maken. Nu de andere twee wedstrijden nog. Tegen Madjoe 6 zouden we in principe geen problemen moeten hebben, maar gewonnen werd er de tweede set maar met zeer klein verschil. 23-12/16-15. Maar goed, winst was er. De laatste wedstrijd tegen Madjoe 3 zou weer spannend worden. En dat werd het. We wonnen de eerste set 15-11, maar de tweede set mislukte alles..... oh Jeeee...9-17 voor HUN? Zou dit genoeg zijn?

De spanning was groot, totdat we vernamen dat ook Madjoe 1 een setje had laten liggen, naast de twee sets tegen ons en dus....langzaam drong het besef door...Dus...DUS...Dus WE ZIJN KAMPIOEN?



Ja, we zijn kampioen! En we mogen naast de beker, de medaille en de roos (en eeuwige roem) ook nog eens deelnemen aan de regiofinales op 6 mei. Een hele dag volleyballen tegen allerlei voor ons nog onbekende teams, in de Flint. U bent van harte welkom ons daar te komen aanmoedigen!!

Sanne, Maud, Birgit, Tygo en Jochem... ik vermoed dat dit jullie laatste keren in de CMV zijn geweest en hoop jullie terug te zien in een C-team van Simokos volgend jaar...als coach, of als supporter...

Maar eerst op naar 6 mei!!

Namens de mascotte ook...
GEFELICITEERD!