

Simokos JB1 - Spaarnestad 3-1, in de Flint, zaterdag 9-4-2016, hoofdklasse

Ze zijn sterk, deze tegenstanders. Dat weten we van een vorige partij volleybal. Maar...wij hebben getraind, we zijn 'thuis' en we kunnen tegen een stootje. Dus...kom maar op.

Toch wil het de eerste set niet en moeten we de winst duidelijk aan de tegenstander laten. Met een jammerlijke 12-25 is dit een set die we liever willen vergeten. Maar we blijven niet hangen in het gevoel van ..'het wil niet'. We willen WEL!

Peptalk van Melanie en Johan en we gaan ervoor.



De tweede set wordt duidelijk dat er ook inderdaad geen enkele reden is om de winst aan de tegenstanders te gunnen. We bieden weerstand. En dat niet alleen, we komen gelijk...we komen voor en weten de voorsprong zelfs om te zetten in punten. Hoppa 25-23 in de pocket!

Dit geeft goede moed voor de volgende sets. Maar helaas moeten we met een 17-25 en een knappe 19-25 deze twee sets aan Spaarne laten bijschrijven.

Met een goed gevoel kunnen we de kleedkamers in.
Want zag je die opslagreeks van (als ik goed geteld heb...) 11?
En die duik onder de bal en dat het dan ook nog lukt de bal omhoog te spelen en om te zetten in een punt voor ons?
En dat balletje dat net op net bleef hangen?
Die smash... die heel zachtjes een tikje werd waarop de tegenpartij niet rekende?

Al dat harde werken is beloond met én een setje winst en twee sets op het randje....
Oh ja...en die service onder het net door? Dat wordt trakteren!!



Morgen vroeg op naar Holland Top in Hilversum. Hopelijk pakken we daar ook even een paar mooie punten mee. We gaan er in elk geval voor!