

Bloedstollend spannend, een trotse coach laat van zich horen!

Smashing Velsen JB1 - Simokos JB 1, vrijdag 12-02-2016, hoofdklasse, 3-2 met standen 25-14/19-25/25-20/28-30/15-9

De wedstrijd van afgelopen vrijdagavond is er één waar ik zó trots op het team was...dat ik meende als coach maar eens van me te moeten laten horen. Spelen op een vrijdagavond is voor al deze tieners een hele uitdaging. Na een lange week op school en een weekend vol huiswerk dat roept.... Ook voor de rijdende ouders na een lange werkweek nog weer op pad met auto's vol kwebbelende kids terwijl je zo toe was aan even rust, een krantje of het journaal? En voor mij als coach begon deze dag ook al om 05:00 uur 's morgens....

Maar dan ga je, dan sta je daar....en dan krijg je dit te zien? **GEWELDIG!**

Simokos JB1 op stoom. De eerste set werd verloren (25-14) maar zonder gemopper werd er gekeken naar de beste opstelling voor set 2. Iedereen moet er altijd wel één keertje uit. Waar wie wanneer? Dat is afhankelijk van posities. En op sommige posities zijn we nu eenmaal sterker bezet dan op andere. En wie is er bereid om met hulp van het team ook eens op een andere positie uit te komen? En werkt dat? De tweede set was de winst voor ons (19-25). Op naar de derde set. We kunnen dit dus...toch?!!! De spirit is er helemaal. Toch verliezen we nu een set (25-20). Dan gaan we toch voor de vierde....kom op! Ook op de tribune heeft men spierpijn van het spannende spel dat te zien is. Zittend met geknepen billen op het puntje van hun stoel wordt er daar volop meegeleefd. Aan de kant staan de wissels langs de lijn. Niks zittend op een bankje...meeleven. Want ook als je even niet tussen de lijnen staat ben jij HET team. (28-30)

We krijgen het voor elkaar en staan nu 2-2. Met inmiddels het volgende team al langs de kant...die hadden verwacht om half negen met hun wedstrijd te kunnen starten....gaan we aan de 5e en beslissende set beginnen. Ze staan klaar als leeuwen!! Dit is hoe ik mijn team graag zie. **GRETIG!** Helaas moeten we de vijfde set dan toch aan de tegenstander laten...dat is heel jammer (15-9). Want in deze wedstrijd zeg ik... Wij hadden de winst verdient vandaag.

Maar complimenten. Hard gewerkt. Goed samengewerkt. De spirit van ' willen presteren naar beste kunnen' was er. Hier staat een hele trotse coach. Johan de Boer.

